



Herinnering aan de dag
waarop we afscheid namen van

mevrouw

Stephanie Verheyen

weduwe van de heer
Louis Dillen

Zij werd geboren te Massenhoven
op 3 april 1924 en is van ons heengegaan in
WZC Czagani te Broechem
op woensdag 4 november 2020.

Beetje bij beetje moesten we je verlaten.
We konden uiteindelijk niet meer met je praten.
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer.
de moeder van vroeger was niet meer.
We zagen heel goed je stille verdriet,
maar helpen konden we je niet.
Stil ben je van ons heengegaan.
Je hebt altijd voor ons klaargestaan.
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven.
Zo was je hele leven.
Moeder was een vriendin voor ons allen,
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.
Voor al wat je ons gaf zeggen wij:
dank je moeder en moemoe.

*Door de corona-maatregelen heeft het afscheid
plaatsgevonden in intieme kring
in de Sint-Willibrorduskerk te Viersel,
gevolgd door de bijzetting in de familieelder
op de begraafplaats van Viersel.*