

*Geen oog heeft gezien,  
geen oor heeft gehoord,  
geen mens kan het zich voorstellen,  
al wat God bereid heeft  
voor die Hem liefhebben.  
1 Korintiërs 2,9*



In alle stilte en eenvoud is heden  
van ons heengegaan

de heer

# Theophile (Theo) Van Eynde

echtgenoot van mevrouw

## Maria Wouters

Geboren te Hoboken op 27 juni 1942 en  
overleden in WZC De Zavel te Antwerpen  
op maandag 4 januari 2021.

Omwille van de coronamaatregelen hebben wij afscheid  
genomen in intieme kring in de afscheidsruimte Oase  
van P.C. Multiversum te Mortsel op zaterdag 9 januari 2021.

Aansluitend hebben wij volgens eigen wens zijn assen  
toevertrouwd aan de aarde van de asverspreidingsweide  
van het Domein Schoonselhof.

Dit melden u:

Maria Wouters,

*zijn echtgenote,*

Ann Van Eynde,

Timmy & Ellen Smits - Van Eynde,

Lander en Mirthe,

Bart Van Eynde & Angelique De Scheemaecker,

Tom Van Eynde†

*zijn kinderen en kleinkinderen,*

Gerda Van Eynde,

*zijn zus,*

de families Van Eynde, Wouters en verwanten.

Rouwadres: Familie Van Eynde - Wouters

Berchemlei 7, 2140 Borgerhout.

Digitaal condoleren via [www.uitvaartcentrumchopin.be](http://www.uitvaartcentrumchopin.be)