



't Is stil geworden nu jij er niet meer bent,  
doch in ons hart bewaren wij de naam en het beeld van

mevrouw

# Julia Van Camp

weduwe van de heer  
Louis Van Nunen

Zij werd geboren te Emblem op 27 oktober 1926 en is van ons heengegaan  
in het AZ Heilig Hart te Lier op donderdag 7 november 2019,  
gesterkt door haar Geloof.

De dienst van Woord & Gebed, rond haar asurne,  
vindt plaats in de parochiekerk **Sint-Gummarus** te Emblem  
op **zaterdag 16 november 2019 om 10 uur**.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.45 uur.

Aansluiten zullen wij haar asurne toevertrouwen aan het urnenveld  
bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Emblem.

Dit melden u:

Guido en Danielle Theys - Van Nunen,  
Kim en Renata Theys - Marino,  
Matice,  
Olivier,

Marc en Pascale Goovaerts - Van Nunen,  
Ashley Goovaerts,

*haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,*

haar schoonbroer, schoonzus,  
de neven en nichten,  
de families Van Camp, Van Nunen en verwanten.

*Bijzondere dank aan alle lieve mensen voor de liefdevolle zorgen en steun  
die Julia van hen heeft mogen ontvangen.*

IN ONS HART LEEFT ZIJ VERDER.

Rouwadres: Familie Van Nunen - Van Camp  
Liersesteenweg 86, 2520 Emblem.

Online condoleren via [www.uitvaartcentrumchopin.be](http://www.uitvaartcentrumchopin.be)