

Na een karaktervolle strijd tussen hoop en vrees
nam vredig afscheid van dit leven

mevrouw

Karin Boey

Zij werd geboren te Wilrijk op 8 februari 1965 en is
van ons heengegaan in het UZA te Edegem
op maandag 14 oktober 2019.

De afscheidsplichtigheid, rond haar asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats in de aula **Aster** van het crematorium Pontes,
Jules Moretuslei 2 - hoek Legerstraat te Wilrijk,
op **MAANDAG 21 OKTOBER 2019 om 12 uur**.

Samenkomst in de wachtzaal van voornoemde aula vanaf 11.45 uur.

Aansluitend aan de plechtigheid zullen we haar asurne toevertrouwen
aan het urneveld van de begraafplaats te Kontich.

Rouwadres: Familie Boey
Antwerpsestraat 134, 2640 Mortsel.

Online condoleren via www.uitvaartcentrumchopin.be

Dit melden u:

Marcel en Jasmine Denckel - Boey,
Jurgen Denckel,
Isabelle Denckel,
Quinte-Mathys,
Emmy-Lies,

Jan en Viviane Stoop - Boey,
Rik en Jessica Mertens - Stoop,
Lowie,
Achiël,
Dennis en Kim Stoop - Spillemaeckers,
Mattiz,

Rudi† en Nadia Van den Bogaert - Boey,
Ivan Van den Bogaert,

Alain en Yolanda Boey - Jacobs,
Birgen Boey en Sandra Vander Heyden,
haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten,

*Bijzondere dank aan haar huisarts Dr. Busschots, de thuisverpleging en
heel het team van het UZA te Edegem voor de goede en liefdevolle zorgen.*