

*Achter elke traan van verdriet...
schuilt de glimlach van herinneringen...*

In alle stilte en eenvoud is van ons heengegaan

mevrouw

Fanny Willekens

echtgenote van de heer
Louis Van Laere

Lid van Samana

Zij werd geboren te Ukkel op 13 oktober 1937 en is
aan haar laatste reis begonnen in het GZA Sint-Augustinus te Wilrijk
op zaterdag 12 oktober 2019, gesterkt door haar Geloof.

De plechtige uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats in de parochiekerk **Sint-Benedictus**, Dorpsstraat 1 te Mortsel,
op **zaterdag 19 oktober 2019 om 10 uur**.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend leggen we haar ten ruste op de begraafplaats van Mortsel-Dorp.

*Familie en vrienden die wensen kunnen een laatste groet brengen aan Fanny
in het mortuarium van het GZA Sint-Augustinus te Wilrijk
elke dag t.e.m donderdag telkens tussen 13.30 en 18.30 uur.
Gelieve u aan te melden aan de balie van het ziekenhuis.*

Dit melden u:

Louis Van Laere,

haar echtgenoot,

Jan en Mieke Van Laere - Thijs,
Liesa,
Marc en Miranda Van Laere - Van Ostaeyen,
Lander,
Guy en Sandra† Van Laere - Verwerft,
Mauricia,
Fabianna,

haar kinderen en kleinkinderen,

Robert† Willekens,
François† en Elise Willekens - Itiya Mimbenga,
kinderen en kleinkinderen,
Jeannine Willekens en Claude Prumont,
kinderen en kleinkinderen,
Paul Van Laere en Ria Breyne,
kinderen en kleinkinderen,

haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

de families Willekens, Van Laere en Verdonck.

*Bijzondere dank aan heel het team van WZC Mayerhof te Mortsel en
van het GZA Sint-Augustinus te Wilrijk voor de goede en liefdevolle zorgen.*

Rouwadres: Familie Van Laere - Willekens

Fredericusstraat 83 bus 5, 2640 Mortsel.

Online condoleren via www.uitvaartcentrumchopin.be