

Sommige dingen komen nooit meer terug
maar blijven wel voor altijd in je hart.

de heer

Luc Van Roeyen

echtgenoot van mevrouw
Irène Van de Voorde

*Hij werd geboren te Belsele op 23 april 1938 en is
zachtjes ingeslapen in WZC De Hazelaar te Kontich
op zaterdag 29 juni 2019.*

De dienst van Woord & Gebed rond zijn asurne,
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats in
de parochiekerk **Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen**,
Holle Weg te Kontich-Kazerne,
op **zaterdag 6 juli 2019 om 11.30 uur**.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 11.10 uur.

Nadien zal de asurne van Luc een speciaal plaatsje krijgen
in zijn eigen vertrouwde omgeving.

Geen bloemen, graag een gebed.



Dit melden u:

Irène Van de Voorde,

zijn echtgenote,

Christel en Yvan Van Roeyen - Clarebots,
Bart en Wendy Van Roeyen - Albertyn,

zijn kinderen,

Nicolas en Catherine, Lauranne,

zijn kleinzoon, partner en haar dochter,

Yannick,
Fleur,
Noah,

zijn kleinkinderen,

zijn broer, zus, schoonbroer en schoonzussen,
de neven en nichten,
de families Van Roeyen, Van de Voorde, Rooms en Gering.

*Bijzondere dank aan heel het team en de inwoners van
WZC De Hazelaar te Kontich voor de goede en liefdevolle zorgen
die Luc van hen heeft mogen ontvangen.*

Rouwadres: Familie Van Roeyen - Van de Voorde
Pronkenbergstraat 2, 2550 Kontich.

Digitaal condoleren via www.uitvaartcentrumchopin.be

Uitvaartcentrum Chopin - DE MEERLEIRE
Antwerpsestraat 134, 2640 Mortsel - 03 230 40 00