



Omgeven door de liefde van ons allen is onze fantastische broer,
schoonbroer en nonkel van ons heengegaan.
Wij zijn dankbaar voor wat hij in ons leven heeft betekend.

de heer

Albert Van Hoolst-Matthyssen

Hij werd geboren te Mortsel op 2 december 1939 en
is van ons heengegaan in het UZA te Edegem
op donderdag 4 januari 2018.

De plechtige uitvaartliturgie, rond zijn asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd
vindt plaats in de kerk **De Verrezen Heer**, Berchemstadionstraat 8 te Berchem,
op **zaterdag 13 januari 2018 om 10 uur**.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.45 uur.

Aansluitend aan de plechtigheid zullen we Albert zijn urne toevertrouwen
aan het familiegraf op de begraafplaats van Berchem.

Rouwadres: Familie Van Hoolst-Matthyssen
Antwerpsestraat 134, 2640 Mortsel.

Digitaal condoleren via www.uitvaartcentrumchopin.be

Dit melden u:

Arletta[†] Van Hoolst-Matthyssen,
Alfons[†] en Irene Van Hoolst-Matthyssen - Vissers,
Walter en Sabine Van Hoolst-Matthyssen - Van Bogaert,
Dimitri en Anne,
Gregory en Jolien,
Anthony,
Joeri en Sonja Fierens - Van Hoolst-Matthyssen,
Alyssa,
Gilbert en Jenny Vermeulen - Van Hoolst-Matthyssen,

*zijn zus, schoonbroer, schoonzus,
neven en nichten,*

Rik en Annie Jacobs - Sterkens,
kinderen en kleinkinderen,

hem zeer genegen,

de neven en nichten,
de families Van Hoolst-Matthyssen, Matthijs en verwanten.

Delen mee in dit verdriet:
Theo en Rufina De Blicck.

*Bijzondere dank aan gans het team van het UZA te Edegem
voor de goede zorgen en steun.*