

Dankbaar voor haar leven, voor de vriendschap en de
goedheid die van haar is uitgegaan,
bewaren wij in ons hart en onze herinnering

mevrouw

Dora Dierick

"Tante Do"

Zij werd geboren te Gent op 6 maart 1939 en is
aan haar laatste reis begonnen in het UZA te Edegem
maandag 4 december 2017.

De dienst van Woord & Gebed, rond haar asurne, waarop u vriendelijk
wordt uitgenodigd zal plaatsvinden in de parochiekerk **Sint-Jozef**,
Molenveldlaan 2 te Edegem,
op zaterdag 9 december 2017 om 10 uur.

Aansluitend zullen we haar asurne toevertrouwen aan het
columbarium van de begraafplaats te Edegem,
Dokter Frans Bernaertsstraat.

Rouwadres: Familie Dierick
Antwerpsestraat 134, 2640 Mortsel.

Digitaal condoleren via www.uitvaartcentrumchopin.be



Dit melden u met droefheid:

Etienne[†] en Arlette Van den Bulcke - Dierick,
Bart[†] Van den Bulcke,
Marc en Mieke Sillis - Van den Bulcke,
Laurien en Oliver,
Ann-Sofie,
Dries en Hanne Van den Bulcke - Paredis,
Martha,
Viktor,

haar zus, neven en nichten,

Chris Van Den Berge,
Yell Dierick,
Gijs en Amber,
Fien,
Toon,
Kris en Niek Van Delsen - Dierick,
Brice,
Loïc,
Soizic,
Ruut Dierick, haar metekind,

haar schoonzus, neven en nichten,

Raf en Fatima Dierick - Stelate,

haar broer en schoonzus,

haar neven en nichten,
de families Dierick, Cobbaut en verwanten.

*Bijzondere dank aan gans het team van Prof. Dr. van Dam en Dr. Staelens,
het verzorgend en verplegend personeel van het UZA te Edegem voor de goede
en liefdevolle zorgen die Tante Do heeft mogen ontvangen.*