



Omgeven door onze liefde
is van ons heengegaan

mevrouw

Eliane Coenen

echtgenote van de heer
Rik Telen

Zij werd geboren te Dilsen op 12 december 1939 en is
aan haar laatste reis begonnen in Coda Hospice
te Wuustwezel op vrijdag 24 november 2017.

De dienst van Woord & Gebed heeft in intieme kring
plaatsgevonden in de kerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
te Schilde, Pater Nuyenslaan 70,
gevolgd door de begraafing in het urnenveld op de begraafplaats van Schilde.

Rouwadres: Familie Telen - Coenen
Maretak 9 - 2970 Schilde.

Digitaal condoleren via www.uitvaartcentrumchopin.be

Dit melden u met droefheid:

Rik Telen,

haar echtgenoot,

Guy Telen,
Hervé en vriendin,
Stéphanie,
Sarah Telen,

haar kinderen en kleinkinderen,

Nicolas en Clairette Tombeur - Coenen,
kinderen en kleinkinderen,
Tony en Lydie Hoeven - Coenen,
kinderen en kleinkinderen,
Guy[†] en Mick Coenen - Verhoogen,
kinderen en kleinkinderen,
Raymond en Rolanda Coenen - Taeymans,
kinderen en kleinkinderen,
Wim[†] en Isabelle[†] Van Thoor - Telen,
Jacques[†] en Marth Telen - Verheyen,
kinderen en kleinkinderen,
Jan en Gaby Telen - Haesevoets,
kinderen en kleinkinderen,
Hugo[†] Telen,

*haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten,*

de families Coenen, Telen en verwanten.

*Bijzondere dank aan gans het team van AZ Klina te Brasschaat en
Coda Hospice te Wuustwezel voor de goede en liefdevolle zorgen die Eliane
van hen heeft mogen ontvangen tijdens haar verblijf.*